

# Att se konst

En kurs för att lära sig att se konst och samtala om det på egna villkor



- Kursen riktar sig till personal som arbetar inom eller på vård- och omsorgsboenden.
- Kursen vill sänka trösklarna gällande tillgång till konsten och dess tolkningar. Att se och uppskatta konst behöver inte vara svårt eller bara för några få som har läst konstvetenskap.
- Syftet är att förse personal med tillräcklig trygghet för att prata om konst på ett avslappnat, personligt, öppet sätt som kan ge upphov till spontana dialoger och träffar.
- Deltagarna kommer att få färdigheter för att våga arbeta praktiskt med konst och hitta ingångar till samtal. Kursen handlar inte om att ”förstå” konst. Betydelsen finns inom oss, bara vi ger oss tillräckligt tid för att komma i kontakt med vårt inre via våra ögon.
- Deltagarna får med sig en handledning med mer information och inspirationstips.
- Kursen består av tre träffar à två timmar var, under tre sammanhängande veckor. En av träffarna sker på ett museum eller konstinstitution i platsen där kursen ges.
- Kursen erbjuds kostnadsfritt.
- Antal deltagare: 6 – 15

## Vad tidigare deltagare har sagt om kursen

”Med metoden, lärde jag mig att stanna upp och se vad som finns runt om oss i vår vardag och på jobbet. Att skapa naturliga upplevelser med brukarna”

”Det som var bra med kursen var att lära sig att stanna i vardagen och fundera om blicken och allt som man upplever och ser”

”Att träffa andra personer och utbyta tankar och idéer om hur man kan fortsätta samarbetet var väldigt givande.”



Konstfrämjandet  
Skåne

Mer information: [anamaria.bermeo@konstframjandet.se](mailto:anamaria.bermeo@konstframjandet.se)